



Iris Brik
directeur /eigenaar *Fine Tuning Personal Finance*

'5Klank' is een wekelijkse rubriek, waarin vijf bekende bedrijfstakgenoten hun mening geven over iets wat hen die week, in relatie tot het intermediair, bezighoudt.

De '5Klankers' zijn: Erica Blom (directeur Marketing & Verkoop Delta Lloyd Verzekeringen), Wilma de Bruijn (directeur Eureko Academy Life & Pensions), Emilie Schols (pensioen-consultant), Iris Brik (financieel planner) en Heleen de Heer (directeur commerciële ontwikkeling Meeùs)

Het intermediair dat op deze column wil reageren, kan een e-mail sturen naar: irisbrik@finetuning.nl



Gij zult niet stelen

Kerken lopen leeg en aan de geboden uit de bijbel hebben we al helemaal geen boodschap meer. In toenemende mate erger ik mij aan de respectloosheid en graacultuur in deze maatschappij. We hebben de mond vol van maatschappelijk en duurzaam ondernemen, maar voor het gros is het slechts een mode-item. Geld is geen middel maar een doel op zich geworden. We veroorloven ons allerlei gedragingen, om onszelf ten koste van een ander te verrijken. We stelen niet alleen geld, maar ook de waardigheid en zelfs het leven van anderen.

Ben ik dan zo somber ingesteld? Integendeel, wel werd ik recent met mijn neus op de feiten gedrukt. Twee weken geleden ben ik naar Japan geweest, op bezoek bij een relatie die in Tokyo woont. Zij hadden mij uiteraard al veel verteld over de gewoontes en tradities van het land. Ja, ja dacht ik. Eerst zien dan geloven. Eén van de dingen die ze mij vertelden was dat Japanners respect voor elkaar hebben en niet stelen, letterlijk gezien dan. Mijn bezoek aan Tokyo was een mooie gelegenheid om de proef op de som te nemen. Toch wat angstig heb ik mijn tas met m'n hele hebben en houden in een bomvol café achtergelaten. Bij terugkomst stond deze onaangeroerd op de tafel. Was dit toeval?

Ook 's nachts hebben wij de proef op de som genomen. Na afloop van een

feestje wilden wij nog naar een club in Tokyo. We hadden allerlei tassen met inhoud meegenomen, wat natuurlijk heel onhandig is als je naar een drukke club gaat. Bij het eerste beste hek, dat wij tegenkwamen

"We hebben de mond vol van maatschappelijk ondernemen, maar voor het gros is het slechts een mode-item"

hebben wij de tassen daaraan vastgemaakt, in de overtuiging dat ze of gestolen of kapot gemaakt zouden worden. Groot was onze verbazing na het stappen ook deze keer alles onaangeroerd aan te treffen.

Ook in de omgang kunnen wij nog veel van de Japanners leren. Ze hebben respect voor elkaar en dat zie je terug in hun omgangsvormen en proef je aan de sfeer. Of het nu overdag of 's nachts was, als vrouw heb ik mij geen enkele keer ongemakkelijk gevoeld. Japanners zijn er trots op dat ze werken. Nergens is er zoveel waardering voor het laaggeschoolde personeel. Of je nu buschauffeur of stratenmaker bent, iedereen wordt met egards behandeld. Wij halen liever

onze neus op voor dit soort beroepen.

Gevraagd naar onze tradities en normen, durfde ik er met geen woord over te reppen. Moet ik dan trots vertellen over de stille tochten, die inmiddels een traditie aan het worden zijn in ons land – met als excuus dat ons landje te klein geworden is voor zoveel mensen? Mijn neus! In Tokyo leven zij met 16 miljoen mensen in één stad, waarom kan het daar wel?

Dan heb ik het nog niet eens over het slopen en stelen van andermans spullen. Binnenkort wil ik een andere auto aanschaffen. Een nieuwe? Ik weet het nog niet, binnen de kortste keren zit deze net als mijn huidige auto onder de krassen en deuken. Zelfs de kap heeft het al eens moeten ontgelden...

We zijn beroemd om onze tulpen, maar over het tulpenfonds dat nog niet zo lang geleden ter ziele is gegaan, heb ik het maar liever niet. En ook niet over Ahold en René B. Of zal ik vertellen over de mensen die hier massaal gedupeerd zijn door affaires als Legiolease, beleggershypotheek en recentelijk de 'woekerpolis'?

We hebben het gebruik van fysiek geweld genormaliseerd en het hebben van geld tot nationale rijkdom verheven. Maar rijkdom is meer dan dat. Van de rijkdom van de Japanners kunnen wij nog veel leren.