

IN BALANS

Vrijdagavond. Samen met een andere ondernemer organiseer ik volgende week een golftoernooi. Omdat onze tijd schaars is, besluiten we tijdens de netwerkborrel van jong werkend Rotterdam, de Chivasborrel, de puntjes op de i te zetten. Waar mijn collega-ondernemer zojuist een mooie zakelijke deal heeft kunnen afsluiten.

Van puntjes op de i zetten komt die avond echter weinig terecht, zo gigantisch druk is de borrel. Het weer werkt ook mee, want die avond is het heerlijk tropisch warm. Het geeft mij de gelegenheid eens goed om mij heen te kijken, een gemeleerd gezelschap van jonge mensen dat volop geniet van het begin van een mooi weekend, hier en daar wordt wat teveel gedronken, maar wat vooral opvalt is de ongedwongen en onbezorgde sfeer die er hangt, er wordt gelachen, er wordt gedronken en men geniet uitgelaten van het moment. Voor de meesten hier lijkt de toekomst nog ver weg.....

Des te schrijnerder is het bezoek dat ik voorafgaand aan deze borrel bracht aan een dierbaar iemand, die net van de intensive care af was. Pas 65 en van plan om samen met haar man te gaan genieten van een welverdiend pensioen, waar ik mede mijn bijdrage aan had geleverd. Helaas is de realiteit voor hen vanaf nu anders, onbezorgd genieten is er niet meer bij!

Als veertiger hang ik er precies tussenin. Aan de ene kant heb ik het schrikbeeld voor ogen dat als ik straks 65 ben, met nog steeds een blakende gezondheid, wel een tophypotheek maar geen eigen middelen heb om te kunnen blijven leven zoals ik nu doe. Genieten kost nu eenmaal geld, veel geld zelfs. Zeker als ik mij bedenken, dat de aow er in de toekomst niet meer is en de hypotheekrente-af trek dan inmiddels ook is afgeschaft. Wil ik ook na mijn 65e nog een leuk leven hebben, zal ik daar toch zelf mijn maatregelen voor moeten nemen. Maar wie garandeert mij dat ik de 65 haal? Geld is dan maar een relatief begrip!

Dat doet mij tegelijkertijd beseffen hoe belangrijk het is om ook vooral nu te genieten, nu je gezond bent en nog kunt

gaan en staan waar je wilt. Het geld op de bank maar laten groeien, is dat nu wel wijs? Dan maar liever laten rollen, want stel dat er straks geen later meer is?

Je zult daar een goede balans in moeten vinden en moeten afwegen welke risico's je wel of niet wilt dragen. Vanwege je angsten alles in spaarpotten of verzekeringen investeren, waardoor je jezelf nu mooie momenten ontzegt, omdat je alles voor later hebt gepland. Of alles over de balk

smijten, omdat later er wellicht niet meer is.....De balans vinden is zo eenvoudig nog niet.

Misschien is het maken van een financieel plan nog niet zo'n gek idee?

Voor vragen of reacties naar aanleiding van dit onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie van Iris Brik. ■

Fine Tuning Personal Finance

Westersingel 92 - 3015 LC Rotterdam

Tel. 010 - 450 46 76 - www.finetuning.nl

